



STUDIEMATERIAAL

DE VIERDE MUSKETTIER

LEVEN IN DIENST VAN DE KONING





STUDIEMATERIAAL 'DE VIERDE MUSKETIER'

INLEIDING

We vinden het geweldig dat jij het boek in bezit hebt, en we hopen dat het je zal ondersteunen in het vormgeven van het verhaal dat jij leeft.

Het is een aanrader om het boek met een aantal andere mannen tegelijk te lezen en dan samen het studiemateriaal door te nemen. Van hart tot hart delen bouwt vriendschap, versterkt eenheid en geeft bijzondere vrucht. Zo vorm je samen een krachtige Musketers-cel. Mocht je al aan een karakterweekend van De 4e Musketer hebben deelgenomen, dan kun je dit samen met je team doen. Ook kun je andere mannen erbij uitnodigen.

De vragen vormen een eerste aanzet tot gesprek. Belangrijk is om eerst allemaal het hoofdstuk te lezen voordat je het studiemateriaal behandelt. Voel je volledig vrij om door te gaan op thema's die in het gesprek opkomen en beperk je niet tot de vragen. Het werkt verdiepend om de Bijbelgedeelten waarnaar in de hoofdstukken wordt verwezen op te zoeken (zie bronvermeldingen achterin het boek) en binnen hun context te lezen en te bestuderen. Aan het einde van elke studie is een 'thuisopdracht' geformuleerd. Het is heel krachtig om aan het begin van elke volgende Musketers-cel met elkaar te delen hoe de uitwerking van die opdracht is ervaren.

We bidden je veel zegen, plezier en vrucht toe. We hopen dat het verrijkend en inspirerend zal uitwerken in jouw levensreis van jongen tot man. Samen met anderen. Samen met God.

Veel zegen!

Henk en Theo



STUDIEMATERIAAL 'DE VIERDE MUSKETTIER'

DEEL 1: ONS VERHAAL

STUDIE 1 WAAROM ALEXANDER SUPERTRAMP STIERF

Het hoofdstuk begint met het verhaal van Chris McCandless. De 22-jarige pas afgestudeerde weigert genoeg te nemen met het keurslijf van carrièrejacht en materialisme. Hij stapt in zijn oude, gele Datsun en reist zijn droom achterna. Hij wil leven. Met een hoofdletter L.

Vraag 1: Wat is ten diepste de drijfveer achter Chris' zwerftocht?

Als symbool voor zijn nieuwe levenswijze meet Chris zich een nieuwe naam aan: Alexander Supertramp.

Vraag 2: Waarom stierf Alexander Supertramp uiteindelijk?

Net als Chris had ook David een moeizame relatie met zijn vader. Temidden van al zijn broers, Samuël en de dorpsoudsten zet Isaï zijn zoon neer als de haqqaton: het kleintje, de onderdeur. Dat is het begin van Davids verhaal. Gekleineerd en overgeslagen op het moment suprême, door zijn eigen vader.

Vraag 3: Hoe heeft David volgens Psalm 27:10 en Psalm 69:9 de relatie met zijn vader, moeder en broers ervaren?

In De ongetemde man spreekt christelijk schrijver en spreker John Eldredge over de vaderwond. De Duitse benedictijner pater Anselm Grun beschrijft ditzelfde fenomeen als innerlijke verscheurdheid. Veel mannen herkennen dat. De meesten van ons hebben net als Chris en David te maken met een diepe innerlijke pijn.

Vraag 4: Wat is de rol van jouw vader in je leven?

'Mijn vader werkte altijd. Zes dagen per week, 's ochtends, 's middags, 's avonds. Hij werkte of hij speelde voetbal. Zondagmiddag was zijn enige vrije middag. Dan lag hij te slapen op de bank. Hij hield van voetbal. Ik kan me echter niet herinneren dat hij ooit een wedstrijd van mij heeft bekeken.'

Vraag 5: Waar zitten de pijnpunten in jouw geschiedenis en jouw relatie met je vader? Benoem ze zo specifiek mogelijk.

Praten over je pijn is niet eenvoudig. Tegelijk is het van levensbelang. Spreken is leven, zwijgen is dood. De pijn en wonden onder ogen komen, benoemen en delen. Dat is de weg naar herstel en leven. Davids eerlijkheid en open communicatie over zijn verleden maken dat God zo in zijn leven kan werken dat zijn potentiële zwakte uitgroeit tot zijn kracht. Hij vangt zijn ouders en broers op in de grot van Adullam, zorgt en vergeeft.

Vraag 6: Ben jij je eigen pijn al eerlijk onder ogen gekomen? Durf je het concreet te benoemen? Heb je het al met iemand gedeeld?

Onze diepste motieven en grootste dromen hebben vaak minder met God te maken dan wij zouden willen toegeven.



STUDIEMATERIAAL 'DE VIERDE MUSKETIER'

Vraag 7: Wat vind je van deze uitspraak? Ben je het er mee eens? Waarom wel/niet? Wat heeft volgens het hoofdstuk grote invloed op onze motieven en dromen?

Mijn persoonlijke les uit deze studie is: ...

THUISOPDRACHT: "HET BESCHRIJVEN VAN JOUW VERHAAL"

Wij zijn een verhaal. Ons verhaal wordt uiteindelijk opgebouwd in reactie op een paar personen in onze naaste omgeving die voor ons bepalend zijn. Voor de meeste mensen zijn dit hun vader of moeder of broer of zus. Ons verhaal is een voortvloeiende van de wens door hen geaccepteerd, geliefd, gezien te worden, of een poging om pijn en wonden uit het verleden een plaats te geven.

Verdiep je voor de volgende Musketers-meeting in "jouw eigen verhaal". Richt je op het beantwoorden van de volgende vragen:

1. Welke personen zijn voor mij bepalend en belangrijk in het leven?
2. Welke mooie herinneringen koester je in relatie tot hen? Denk daarbij aan je kinderjaren, jeugdijaren en de periode als jongvolwassene.
3. Welke pijnlijke herinneringen komen boven? Probeer specifieke en concrete voorbeelden te geven.
4. Hoe hebben de mooie en de pijnlijke situaties je gevormd? Hoe hebben ze je keuzes beïnvloed? Hoe hebben ze meegespeeld in je ontwikkeling als man tot op vandaag?

Deel je verhaal met God en met de mannen tijdens je volgende Musketers-cel.



STUDIEMATERIAAL 'DE VIERDE MUSKETIER'

STUDIE 2 PREKEN VOOR MIJN VADER

Deel met elkaar hoe je het uitwerken van de opdracht “Het beschrijven van jouw verhaal” hebt ervaren. Heeft het nieuwe inzichten gegeven? Wat heeft het met je gedaan? Bemoedig elkaar en bid voor elkaar.

De film ‘Rudy’ vertelt het verhaal van de zoon (Rudy) van een fabrieksarbeider met een droom: American Football spelen in één van de beste teams van het land. Zijn vader en broers verzekeren hem dat hij niet geboren is om Footballspeler te worden, maar om zijn leven te slijten in de plaatselijke staalfabriek. Maar (of misschien wel: dus) Rudy blijft zijn droom najagen én verwezenlijkt hem. De les? De drang om je vader of broers te laten zien wat je in je mars hebt kan een man tot grote hoogte stuwten.

Vraag 1: Ken jij mannen als Rudy in je omgeving (werk of kerk)? Herken je de ‘Rudy’ in jezelf?

Veel mannen weten wat het is om dromen te koesteren. Aan de andere kant weten veel mannen ook wat het betekent om dromen onder druk van vaders, moeders of broers op te geven. ‘Dat is niet voor ons soort weggelegd. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.’

Vraag 2: Koester jij je droom nog of heb je hem opgegeven?

De verhalen van d’Artagnan, Chris en Rudy hebben gemeen dat de relatie met hun vader deze jonge mannen tot het maken van radicale keuzes en het brengen van grote offers dreef. Zij zijn beslist niet de enigen.

Vraag 3: Wat was de opvallende uitkomst in het onderzoek van Eissenstadt naar de redenen waarom sommige mensen briljant worden? Waarom blinken zezen uit?

Het hoofdstuk beschrijft het verschil tussen de oudste en de jongste zoon. De jongste ging er op uit en joeg zijn dromen na. De oudste bleef achter en probeerde zijn idee van de verwachtingen van zijn vader waar te maken.

Vraag 4: Op wie lijkt jij het meest? Waarom?

Henk en Theo geven aan: “Wij willen graag dat onze vaders trots op ons zijn. Punt. Het is goed om dat te beseffen. Ik leef niet alleen voor God. Ik leef ook voor een paar mensen, wier mening ongelofelijk belangrijk voor mij is.”

Vraag 5: Bespreek de volgende uitspraak met elkaar:

“Zolang jij jezelf voorhoudt dat alleen God de bron is voor al jouw motieven sla je elke discussie over jouw keuzes dood.”

Over het wezen van de man worden in de eerste drie hoofdstukken van de bijbel essentiële zaken verteld. Waar het soms lijkt alsof de relatie tussen een man en zijn ouders niet al teveel invloed op zijn leven uitoefent en niet iets is waar speciale aandacht aan gegeven moet worden, daar begint de bijbel met het geven van advies juist in deze relatiesfeer. Mannen! Verlaat je vader en moeder!



STUDIEMATERIAAL 'DE VIERDE MUSKETIER'

Vraag 6: Waarom is het verlaten van je vader en moeder van het allergrootste belang?

Vraag 7: Hoe heeft het verlaten van je vader en moeder vorm gekregen in jouw leven?

Je kunt je pas van je vader en moeder losmaken wanneer je je realiseert dat je eigenlijk nog aan hun vast zit. Talloze mannen hebben hun vrouw en kinderen geofferd aan hun verlangen eindelijk te voldoen aan de verwachtingen van hun vader of moeder.

Zo geeft het hoofdstuk o.a. het volgende voorbeeld: 'Eindelijk kon ik een mooie auto kopen. Wat was ik trots. Nu kon mijn vader zien dat ik wat bereikt had. Ik liet de wagen aan mijn vader zien en alles wat hij zei was: 'En nu zorgen dat je hem kunt blijven rijden.'

Vraag 8: In hoeverre zit jij nog 'vast' aan je ouders? Probeer concreet onder woorden te brengen waarin je je nog wilt losmaken.

Mijn persoonlijke les uit deze studie is: ...

THUISOPDRACHT: "GA HET GESPREK AAN MET JE OUDERS"

De jongen met de jutezak had naar zijn vader kunnen luisteren, zoals de oudste zoon. Dan had hij de top van zijn berg nooit bereikt. Hij stond voor een cruciale keuze: 'Blijf ik jongen of word ik man? Zelfs al betekent mijn manwording dat ik een vliegende storm te lijf moet gaan.' De jongen koos voor de moeilijkste weg en vond zijn leven.

Plan voor de eerstvolgende Musketers-cel een gesprek in met je ouders (mochten je ouders overleden zijn dan zou je kunnen overwegen om eens met goede vrienden van je ouders te gaan praten over dit thema). Probeer een eerlijk en open gesprek te voeren over je drijfveren en motieven. Je kunt ervoor kiezen om hen van te voren hoofdstuk 2 te laten lezen, als aanleiding voor het gesprek. Voor sommigen is dit een confronterende en moeilijke weg. Voor anderen misschien minder. Hoe jouw situatie ook is, je zult merken dat het veel ruimte kan scheppen voor jezelf en je gezin.

Deel je ervaringen met de mannen tijdens de volgende Musketers-cel.



STUDIEMATERIAAL 'DE VIERDE MUSKETIER'

STUDIE 3 GIJ ZULT BREKEN

Jezus laat een belangrijke paradox van het leven zien: God opent je leven voor relaties, maar de relatie met God neemt zoveel ruimte in, dat wil je die ene relatie goed doen, alle andere relaties daarvoor moeten wijken.

Vraag 1: Wat is volgens het hoofdstuk de centrale gedachte achter de Bijbelteksten Matteüs 10:37 en Lucas 14:26?

Jezus' radicale oproep tot navolging is geen oproep tot een Jihad-achtig leven. Het is een uitnodiging om deel te krijgen aan een onstuimige, innige liefdesrelatie met de Vader.

Vraag 2: Hoe ervaar je je relatie met God de Vader op dit moment? Waar verlang je naar?

Jezus was een man met een missie. Maar voordat hij ook maar één zin had gepreikt, voordat hij ook maar één wonder had gedaan, was daar de Stem uit de hemel die de Zoon vertelt wie Hij is: 'Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.' Daar begint alles. Jezus liep door de wereld in het besef dat hij innig geliefd was door God. Dat maakte dat hij kon leven zoals hij leefde. Dat was zijn geheim.

Vraag 3: Hoe ziet jouw Godsbeeld er uit? Herken jij je in het beeld van God als liefdevolle Vader? Is Jezus' geheim ook jouw geheim: weet jij je diep geliefd door de Vader?

Er is een diepere laag onder het oppakken van verantwoordelijkheden in de kerk en het aangaan van uitdagingen voor de Heer. Jezus nodigt je uit om op een hele intieme manier één met Hem te zijn. Doorgaans vinden mannen dat niet zo'n gemakkelijke uitnodiging. Dat is altijd al zo geweest. Denk maar aan Adam. Toen hij gezondigd had, verborg hij zich voor God. Zo doen mannen dat.

Vraag 4: Speel jij wel eens verstoppertje voor God? Noem concrete voorbeelden. Wat gebeurt er dan in je relatie met de Vader?

Alles minder dan leven in intimiteit met de Vader, maakt het christendom tot een mechanisch gebeuren, tot een set dorre doodsbeenderen. A.W. Tozer zegt: 'De levensopvatting van het menselijk ras zal veranderen als ieder mens kan geloven dat we onder een vriendelijke hemel leven en dat God, hoewel Hij in kracht en majesteit verheven is, naar onze vriendschap verlangt.'

Vraag 5: Geloof je dat God hartstochtelijk verlangt naar jouw vriendschap?

Iemand die dit met ziel en zaligheid geloofde was David. Maar net als iedere man, kende David de vaderwond. Wat hij ontdekte, was dat juist in die intimiteit met de Vader, de wond kan herstellen en de pijn kan genezen.

Vraag 6: Bespreek en deel met elkaar hoe dat 'werkt'. Hoe kan jouw vaderwond (denk hierbij aan 'de beschrijving van jouw verhaal' in hoofdstuk 1) herstellen en jouw pijn genezen, juist in de relatie van innige liefde met de Vader?

De eerste en belangrijkste relatie in Davids leven betrof zijn relatie met God. David had voldoende tijd aan de zijde van de Vader doorgebracht om te beseffen dat God altijd het beste met hem voor heeft, ook als hij dat zelf niet kan overzien.



STUDIEMATERIAAL 'DE VIERDE MUSKETIER'

Vraag 7: Is jouw eerste en belangrijkste relatie ook die met God? Geloof je dat God altijd het beste met je voor heeft?

Mijn persoonlijke les uit deze studie is: ...

THUISOPDRACHT: "GOD DE VADER ZOEKEN IN DE STILTE"

Neem tot aan de volgende Musketers-cel heel bewust dagelijks de tijd om te mediteren en te bidden over de betekenis van God als Vader, God als jouw Vader en God als onze Vader. Gebruik daarbij Gods Woord als bron.

Het kan van grote betekenis zijn om dag na dag na dag alleen maar het woord 'Vader' te bidden. Als je tijd besteedt aan het bidden van dit eenvoudige en kortste gebed, zul je gaan ervaren hoe God jouw Vader dichterbij komt. Hij vult al jouw behoeften: naar intimiteit, veiligheid, zorg, acceptatie en bescherming.

Deel je ervaringen met de mannen tijdens de volgende Musketers-cel.



STUDIEMATERIAAL 'DE VIERDE MUSKETIER'

STUDIE 4 BEREID OM TE STERVEN

Adam was nalatig. Tijdens de verleiding van zijn vrouw door de slang stond Adam de hele tijd naast haar. En zweeg. Nalatigheid is zonde. Het is het kernprobleem van vele mannen. Buitenshuis zijn we sterk en spelen we heel wat klaar, maar de zorg voor onze hof laten wij op zijn beloop. We kijken toe hoe onze vrouwen ploeteren en onze kinderen het spoor bijster raken. En ja, we kunnen een heleboel mensen de schuld geven van alles wat mis gaat, maar het begon allemaal bij die ene vraag: waar was Adam eigenlijk? Hij was in ieder geval niet waar hij hoorde te zijn.

Vraag 1: Ben jij op dit moment 'waar je hoort te zijn?'

Lees het 'irriterend' Bijbelgedeelte Efeze 5:21-33 met elkaar.

Vraag 2: Waarom roept dit gedeelte doorgaans zo veel weerstand op? En waarom is dat volgens het hoofdstuk volkomen overbodig?

De oproep voor de vrouw is dus niet iets om boos over te worden, tenzij je sowieso niet uit de voeten kunt met Jezus' liefde voor mensen in het algemeen en jou zelf in het bijzonder. De echte uitdaging in Efeze 5 betreft niet de vrouw, maar de man.

'Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en zich voor haar overgegeven heeft.'

'Liefhebben' heb je in vele soorten en maten. Op welke manier behoren mannen hun vrouw lief te hebben? 'Zoals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en zijn leven voor de gemeente heeft gegeven.' Zo dus. Wees bereid je eigen leven te geven voor je vrouw. Jouw vrouw is het waard om voor te sterven.

Vraag 3a: Denk jij zo over je vrouw? Weet jouw vrouw dat jij zo over haar denkt?

Vraag 3b: Wat zou er met je vrouw gebeuren wanneer zij er tot in haar vezels van overtuigd is dat jij, als de gelegenheid zich voor mocht doen, zonder enige aarzeling je leven voor haar zou geven?

Vraag 3c: En wat zou er met je vrouw gebeuren wanneer je tot de dag dat je die kans om voor haar te sterven daadwerkelijk krijgt haar elke dag in talloze kleine dingen laat zien dat zij degene is die jouw leven van alle glans voorziet?

De soort liefde waarmee Christus zijn gemeente heeft liefgehad heet in het Grieks agape. Mannen, hou van je vrouw, zoals Christus de gemeente ge'agape'd heeft. Agape is bereid te sterven voor het voorwerp van zijn liefde. En het mooie is: Agape houdt niet van mensen omdat ze knap of bijzonder zijn. Agape maakt ze knap en bijzonder.

Vraag 4: Hoe kun je op zo'n manier van je vrouw houden dat zij steeds mooier wordt?

Wanneer jij je vrouw agape'd duld je geen slangen in je tuin. Neem de opdracht je tuin mooi te maken en te bewaken bloedserieus. Vanuit een actieve betrokkenheid mag je initiatief nemen in het bouwen van je huis en beschermen van je gezin. Vanuit je primaire relatie met de hemelse Vader mag je je vrouw verrassen met liefde, haar schoonheid doen ontluiken als jonge bloem en haar wijden in de geheimen van het leven.



STUDIEMATERIAAL 'DE VIERDE MUSKETIER'

Vraag 5: Op welke manier zou jij concrete stappen kunnen zetten op de weg van het agape'en van je vrouw?

Mijn persoonlijke les uit deze studie is: ...

THUISOPDRACHT: "NEEM JE OPDRACHT BLOEDSERIEUS"

Overtuig je vrouw dat jij bereid bent voor haar te sterven. Doe de komende maand elke week iets bijzonders voor je vrouw. Bijvoorbeeld, een bos rozen geven, uit eten nemen, een liefdesbrief schrijven, haar naar een beauty farm sturen, een heerlijk parfum kopen.

Deel je ervaringen met de mannen tijdens de volgende Musketers-cel.



STUDIEMATERIAAL 'DE VIERDE MUSKETTIER'

STUDIE 5 IK MAAK JOU MIJN KONING

Vriendschap is een geestelijke discipline, even belangrijk als bidden, Bijbellezen of geven. Talloze mannen zijn in de mallemolen van carrièrejacht hun vriendschappen kwijt geraakt. Andere mannen willen wel vriendschappen aangaan, maar gedragen zich daarbij als egels. Toch is de kracht van vriendschap buitengewoon.

Vraag 1: Deel met de andere mannen in de groep jouw ervaringen met vriendschap. Héb jij vrienden of hád je vrienden? Hoe diep zijn je huidige vriendschappen? Hoeveel leiding en zegen diep je daaruit op?

Vriendschap is van levensbelang om goed te eindigen. Saul begón goed, net als David. In de bijbel lezen we dat Saul aan het begin van zijn koningschap 'gegrepen werd door de Geest' en van God 'een nieuw hart kreeg'. Daar komt bij dat Saul vele kwaliteiten had die een koning nodig heeft: hij was sterk, moedig, initiatiefrijk, gelovig. Hij begon goed. Maar eindigt bij een heks. Waar ging het mis bij Saul? Saul was altijd alleen. Hij had geen vriend.

Vraag 2: Hoe belangrijk vind jij vriendschap? Hoe komt dat tot uiting in je leven, in je houding naar anderen toe en je agenda?

De mooiste, meest ontroerende vriendschap uit de Bijbel is wel die van David en Jonathan. Lees 1 Samuël 18:1-4 en 2 Samuël 1:25-26.

Het opvallende aan de vriendschap tussen Jonathan en David is dat het een eenzijdige vriendschap lijkt. Jonathan geeft drie zaken aan David: een belofte, zijn mantel en zijn wapenrusting. Drie cadeaus! Jonathan giet zichzelf uit in David. Hij tilt David als het ware op zijn schouders en zegt: 'Neem hier maar plaats. Jij mag leven en vechten vanaf mijn schouders.' Dat is vriendschap. Jonathan laat niet toe dat David zichzelf verliest of eenzaam wordt. Hij blijft trouw.

Vraag 3: Veel mannen zijn eenzaam. Ken jij ook (momenten van) eenzaamheid in je leven? Hoe ga je daar mee om?

Een typische reactie van mannen op eenzaamheid is om daarin te zwelgen en het zelf 'op te lossen', wat meestal betekent dat ze er niet mee naar buiten komen. Een gezonde reactie zou zijn om je leven te openen voor vriendschap.

Vraag 4: Hoe zou jij je leven (meer) kunnen openen voor een Jonathan?

In 2 Samuel 9 zien we David plotseling tot twee keer toe de vraag stellen: 'Is er nog iemand over van de familie van Saul? Die zal ik dan goed behandelen, dat ben ik aan Jonathan verplicht.' Wat een prachtige vraag! Is er nog iemand over voor wie ik een vriend zou kunnen zijn?

Vraag 5: Heb jij deze vraag wel eens gesteld: 'Wie zou ik vriendelijkheid kunnen bewijzen?' Hoe heeft dat uitgewerkt?

Je kunt je in verschillende periodes bevinden. Als de David onder druk, in de woestijn en snakkend naar de vervulling van Gods beloften. Of als de David op het toppunt van zijn mogelijkheden, in staat om veel te geven en met oog voor de verschopten in de wereld.



STUDIEMATERIAAL 'DE VIERDE MUSKETIER'

Vraag 6: In welke periode bevind jij je? Lijk jij vooral op de David die het nodig heeft om te ontvangen? Of op de David die kan geven?

Misschien zeg je: 'Ik heb geen vriend, hoe kan ik dan ooit vriendschap geven?' Vergeet dan niet dat er iemand is die jou vriendschap heeft bewezen zoals Jonathan David zijn vriendschap bewees. Altijd hebben wij Jezus, die zei: 'Jullie zijn mijn vrienden, als je doet wat ik je gebied.'

Vraag 7: Op welke manier voedt jouw relatie met de ultieme Koning-Vriend jouw vriendschappen op aarde?

Mijn persoonlijke les uit deze studie is: ...

THUISOPDRACHT: "GA OP AVONTUUR"

Wie zijn jouw vrienden? Hoe zijn die vriendschappen ontstaan?

Eén van de mooiste manieren om vriendschap te laten groeien is door samen een avontuur te beleven. Dat bindt samen. Dan heb je wat om te vieren en op terug te kijken.

Concreet: smijt je eenzaamheid uit je jutezak (als dat nodig is), denk na over de vraag met wie je vriendschap zou willen opbouwen of versterken en zoek samen met hen het avontuur op (je kunt je bijvoorbeeld samen opgeven voor een karakterweekend van de 4e Musketier, iets samen oppakken voor je gemeente of een gewaagde onderneming uitvoeren op maatschappelijk gebied).

Deel tijdens de volgende Musketiers-cel je plan: met wie je welk avontuur aangaat en wanneer!

DEEL 2: OP AVONTUUR

STUDIE 6 *SLAPEND NAAR DE OVERKANT*

Jezus nodigt ons uit voor een avontuurlijke missie. Het vormt het pad bij uitstek waarop een jongen de kans krijgt om te worden geïnitieerd tot man, dwars door de stormen, de uitdagingen, de opdrachten en de gevechten heen. Nu kun je op twee manieren naar al dat tumult kijken. Als lastige onderbrekingen in een leven dat vooral comfortabel moet zijn of als onvermoede kansen om door de realiteit van het leven, en uiteindelijk door de Vader zelf gevormd te worden tot meer man.

Vraag 1: Hoe kijk jij meestal tegen de stormen, uitdagingen, opdrachten en gevechten van het leven aan? Als lastige onderbrekingen in een comfortabel leven of als onvermoede kansen in een vormingsproces?

Jezus wil naar de overkant van het meer. De discipelen gaan mee. Er ontstaat storm. De essentie van die nachtelijke storm op het meer: een samenballing van alle macht van het kwaad om Jezus te vernietigen. Ook de stormen in jouw leven zijn geen gewone stormen. Het zijn gevechten op leven en dood. Het zijn de machten van de hel die alles in het werk stellen om Gods leven uit je te persen.

Vraag 2: Hoe ziet het watervlak van jouw leven er op dit moment uit? Rustig? Ruw? Stormachtig?

De discipelen doen verwoede pogingen om het schip drijvend te houden. En Jezus? Hij slaapt. Ook dat hoort bij het leven. Net nu de druk op je leven toeneemt, je huwelijk steeds stroever loopt, je werk je steeds meer tegen gaat staan, je kinderen je ontglippen, de ziekte verwoestend huis houdt onder jouw leden en het kwaad lijkt te triomferen – juist op dat moment ligt Jezus te slapen op het achterdek.

Vraag 3: Ken je het gevoel van de discipelen, dat juist nu je God het hardste nodig hebt, het lijkt alsof zelfs Hij je in de steek heeft gelaten? Hoe ging/ga je daarmee om?

Er zijn allerlei manieren om te 'overleven' tijdens een storm. Een 'populaire' manier is vluchten. Met Jezus in je boot je ogen sluiten voor de storm, voor de problemen en te hard gaan zingen, te hard gaan lopen, te veel gaan drinken, te veel tv gaan kijken.

Vraag 4: Zit het vluchten als overlevingsmechanisme ook (nog) in jouw jutezak? Wat is doorgaans jouw manier van vluchten (geweest)?

Door de storm struikelen de discipelen uiteindelijk naar Jezus toe, maken hem wakker en schreeuwen het uit: 'Meester, kan het U niet schelen dat wij vergaan?' Dan grijpt Jezus in. Hij stilt de storm.

Vraag 5: Waarom greep Jezus in?

Soms laat Jezus ons vechten en vluchten tot we op het punt komen dat we onze toevlucht zoeken bij hem. Dan grijpt hij in. Niet om de macht terug te grijpen. Maar om ons te laten zien dat Hij de macht heeft. Zijn slaap was geen teken van zwakte, het was een teken van zijn kracht.



STUDIEMATERIAAL 'DE VIERDE MUSKETIER'

Vraag 6: Ben jij bereid je vertrouwen te stellen op een slapende Jezus? Waarom wel/niet?

Mijn persoonlijke les uit deze studie is: ...

THUISOPDRACHT: "VERTEL JE STORMEN DE WAARHEID"

Wanneer de stormen op je leven neervallen, laat het dan door de kracht van de Geest zo mogen zijn dat jij God niet vertelt hoe groot en gevaarlijk de storm is, maar vertel de storm hoe overweldigend en ontzagwekkend jouw God is.

Schrijf voor jezelf eens op met welke stormen, uitdagingen, bedreigingen en gevechten jij op dit moment te maken hebt.

Zoek vanuit Gods Woord teksten op die spreken van de macht en kracht van God. Zet die naast de omschrijving van de stormen van jouw leven.

Dank God in eigen woorden voor het feit dat hij overweldigend en ontzagwekkend is en hoog verheven is boven de stormen van jouw leven.

Denk vervolgens na over de vraag: ben ik bereid om met Jezus het avontuur aan te gaan?

Deel je ervaringen tijdens de volgende Muskietiers-cel.



STUDIEMATERIAAL 'DE VIERDE MUSKETIER'

STUDIE 7 JAGEN ALS NIMROD

Leven met Jezus is een proces. Jouw bekering is niet Gods einddoel. Afrekenen met zonde is niet Gods einddoel. Hier en daar wat dienen, helpen of evangeliseren is niet Gods einddoel. Gods plan met jouw leven is om jou op te leiden tot musketier, een dienaar van de koning, levend vanuit dienstbaarheid, geven, verantwoordelijkheid en offeringsgezindheid.

Vraag 1: Het begin van het hoofdstuk maakt duidelijk dat je kunt leven als goudvis, bankzitter, eeuwig talent of musketier. Welke omschrijving past het beste bij de manier waarop jij je leven op dit moment leeft?

Vraag 2: Is dit ook de manier waarop je zou willen leven? Waarom wel/niet?

God zoekt mannen die voor hem willen gaan.

Vraag 3: Schep jij er een eer in om je leven te geven in dienst van de Koning?

Het verhaal van Stan Dale is indringend. Samen met zijn vrouw trok hij de rimboe in om kannibalen te vertellen over Gods liefde. We hebben gelezen hoe hij eindigt: doorboord met speren. Vader van vijf kinderen. Echtgenoot van een lieve, dappere vrouw. Was de levenswijze van Stan verantwoord? Vraag dat later in de hemel maar aan alle Papoea's die door het pionierswerk van Stan en zijn gezin Gods genade hebben gevonden. De verhalen van Stan, Peter Kuric en ook de discipelen vanaf Pinksteren houden ons een spiegel voor.

Vraag 4: Heb jij het hart om te dienen, te geven, verantwoordelijkheid te nemen en jezelf op te offeren voor de Koning?

De musketiers droegen in Schotland in 2010 een steen mee de berg Devil's Point op. De steen symboliseerde de last die God hen mocht geven. Het maakte concreet waar zij mee willen lijden met Jezus, ten behoeve van zijn koninkrijk.

Vraag 5: Welke steen mag God op jouw hart leggen? Welke berg van het kwaad wil jij bedwingen? Waar wil jij Gods heerlijkheid en liefde zien doorbreken?

Wanneer God een steen op je hart legt is het belangrijk op welke manier je er invulling aan geeft. Niet iedereen hoeft te preken. Niet iedereen hoeft zendeling te worden. Musketier zijn betekent dat je de vaardigheden, talenten en creativiteit die God jou heeft gegeven optimaal wilt ontwikkelen en inzetten.

Vraag 6: Kun jij je drie belangrijkste gaven en vaardigheden benoemen? Welke zijn dat? Of als je dat moeilijk vindt: op welke prestaties krijg jij van andere mensen de meeste complimenten?

Vraag 7: Functioneer jij op je werk en/of in de kerk op een plaats waar je je talenten optimaal kunt uitleven? Zo nee, hoe zou dat kunnen veranderen?

Zorg dat jij spreekwoordelijk wordt in jouw ding.



STUDIEMATERIAAL 'DE VIERDE MUSKETTIER'

Mijn persoonlijke les uit deze studie is: ...

THUISOPDRACHT: "LEER JAGEN ALS NIMROD"

Bespreek samen met je vrouw en/of vrienden vraag 1 en 2 in combinatie met vraag 7. Laat hen in je leven spreken. Verdedig jezelf niet. Betrek je eigen mening en inzichten in wat op tafel komt.

Bepaal (samen) de stappen die je zou willen ondernemen om een nieuwe fase van het volgen van Jezus in te gaan: spreekwoordelijk worden in jouw ding, verantwoordelijkheid oppakken en leren jagen als Nimrod.

Deel je bevindingen tijdens de eerstvolgende ontmoeting met de andere muskettiers in je cel.



STUDIEMATERIAAL 'DE VIERDE MUSKETIER'

STUDIE 8 DRIE MUSKETIERS

Het hoofdstuk geeft aan dat als wij spreekwoordelijk willen worden in 'ons ding' en op een krachtige manier invulling willen geven aan de steen die God op ons hart heeft gelegd, het zaak is dat wij leren leven als Gideon, Samma en Jonathan.

Gideon begon simpelweg met zijn missie in weerwil van zijn angsten (voorbij is het uitstellen). Samma belichaamde het doordienen en vocht voor thuis (voorbij is het inzakken). Jonathan had leren houden van de moeilijkste weg (voorbij is het nemen van de weg van de minste weerstand).

Vraag 1: Welk van de drie musketiers spreekt jou het meeste aan? Waarom?

Vraag 2: Van welk van de drie musketiers heb jij het meeste? En van welke het minste?

Waarom willen veel mannen zo graag hun missie leven, maar komt het er niet van? Angst. Het verhaal van Gideon spreekt boekdelen.

Vraag 3: Zijn er gebieden van angst in je leven? Op welke gebieden in je leven heb jij nodig dat Gods Geest van liefde, kracht en bezonnenheid, elke vorm van lafhartigheid de deur wijst?

Besprek het eerlijk met elkaar. Het voorbeeld van Jos en Jan laat zien hoeveel zegen daaruit kan voortvloeien.

'De geest van de Heer trok (of: deed) Gideon aan.' Deze zin omvat de heerlijke waarheid dat Gods Geest een man wil doordrenken, om hem in staat te stellen zijn missie uit te leven.

Vraag 4: Ervaar jij het werk van de Heilige Geest in je leven? Hoe zou je Gods Geest (nog) meer de ruimte kunnen geven?

Samma belichaamt het knokken voor thuis. Hij vatte post op dat kleine akkertje en hield stand.

Vraag 5: Ben jij goed in doordienen? Vloeit jouw dienen buiten de deur door in het dienen thuis? Hoe zou jij kunnen groeien in doordienen?

Het kan helpen om de overgang van werk naar thuis te markeren met een ritueel. Het hoofdstuk beschrijft een aantal mogelijkheden.

Vraag 6: Welke rituelen zouden jou kunnen helpen in jouw specifieke situatie?

Jonathan is uit een bijzonder soort hout gesneden. Zijn mentaliteit spreekt tot de verbeelding: 'U moet een wonder doen om me tegen te houden, anders kies ik gewoon de meest gevaarlijke en moeilijke weg.'

Vraag 7: Op welke gebieden heeft jouw leven de mentaliteit van Jonathan nodig?

Jonathan zoekt de strijd op en zegt: 'Hij (de Heer) kan immers evengoed met weinigen voor een overwinning zorgen als met velen.'



STUDIEMATERIAAL 'DE VIERDE MUSKETIER'

Vraag 8: Op welke manier is deze tekst een bemoediging voor je?

Mijn persoonlijke les uit deze studie is: ...

THUISOPDRACHT: "KIES JOUW MUSKETIER"

Richt je voor de periode tot aan de volgende Musketers-cel op één van de drie Musketers. Probeer je iets van de wezenlijke principes die zij belichamen eigen te maken.

Bedenk praktische manieren waarop je dit zou kunnen doen.

Deel het met niemand. Thuis niet. En ook niet met de mannen op je Musketers-cel. Je mag het alleen léven.

Kijk uit naar reacties van je omgeving. Schrijf die op.

Deel je ervaringen tijdens de eerstvolgende Musketers-cel met de andere mannen.



STUDIEMATERIAAL 'DE VIERDE MUSKETIER'

STUDIE 9 OP HETERDAAD

Aan het begin van het hoofdstuk vinden we zeven discipelen rondjes varen op het meer. Wat doen deze mannen in Galilea, in het noorden van Israël? Voor zijn dood had Jezus meermalen gezegd: 'Na mijn dood zie ik jullie bij de berg in Galilea. Dé berg. De zeven zijn in Galilea. Maar niet op de berg.

Vraag 1: Wat zit hier achter? Waarom zijn de zeven niet op de berg, maar op het meer?

Vraag 2: Waar bevind jij je op dit moment? Op de berg? Of op het meer? Ben je nog volop bezig met je missie of ben je afgehaakt?

Plotseling klinkt er een stem. Het is Jezus. Hij wil met zijn vrienden ontbijten.

Vraag 3: Waarom wil Jezus zo graag met zijn vrienden ontbijten? Ben jij toe aan een goed ontbijt?

Het hoofdstuk vertelt dat wij van nature zijn afgesneden van elkaar, van de schepping en van onszelf. Maar bovenal zijn wij zomaar weer afgesneden van Jezus.

Vraag 4: Hoe komt dat afgesneden zijn van Jezus bij de discipelen tot uiting?

Vraag 5: Ben jij of voel jij je op dit moment verbonden met Jezus of juist afgesneden van hem?

Jezus geeft de discipelen ontbijt. Ze zijn bang. Ze voelen zich op heterdaad betrapt in hun ongelof, gezien in hun ontrouw, gekend in hun zwakheid. Ze voelen zich ontdekt in hun leegte, hun vergeten van Jezus en alles waar hij voor stond.

Vraag 6: Herken je dit in je eigen leven? Op welke manier?

Dan maakt Jezus vuur. Hij is de grote vuurmaker.

Vraag 7: Hoe staat het met jouw innerlijke vuur? Brandt de passie nog zoals vroeger? Smeulen de kolen nog na? Of zou je zeggen dat het vuurtje helemaal uit is?

Een ontbijt met Jezus is een wonder van Gods bemoediging. Mannen kunnen zich uitgeblust, slap en klein voelen. Maar Jezus wil tijd met je doorbrengen. Hij wil met jou eten en het vuur in je binnenste aanwakkeren. Hij wil je hart versterken en je nieuw vuur geven.

Vraag 8: Geloof jij dat het beste nog moet komen? Je grootste overwinningen, je wonderlijkste avonturen, je beste liefde?

Petrus had bevrijding nodig. Hij was al vergeven. Maar bij het ontbijt, wordt hij bevrijd van de last van schuld en schaamte die hij met zich meedraagt. In het bijzijn van zijn vrienden wordt hij bevrijd om te volgen.



STUDIEMATERIAAL 'DE VIERDE MUSKETIER'

Vraag 9: Heb jij herstel nodig? Is er een pijnlijk gesprek dat jij met Jezus zou moeten voeren? In het bijzijn van enkele goede vrienden?

Mijn persoonlijke les uit deze studie is: ...

THUISOPDRACHT: "TEL JE ZEGENINGEN"

De gebeurtenissen aan het meer van Galilea herinneren ons aan drie dingen: Wij hebben de neiging om te vergeten hoe de stem van Jezus klinkt. Wij vergeten zomaar hoe Jezus werkt en wat Hij van ons vraagt. Wij hebben de schokkende gewoonte Gods wonderen in ons leven te vergeten. En dat terwijl we zoveel avonturen hebben overleefd, God ons zo vaak heeft gered en ons zulke bijzondere mensen in onze omgeving heeft gegeven.

Gebruik daarom de periode tot aan de volgende Muskietiers-cel heel gericht om een dagboek bij te houden. Schrijf daarin iedere dag de zegeningen op die je van God ontvangt, de wonderen die je meemaakt, de manieren waarop Hij je leiding geeft en over inspirerende ontmoetingen met andere christenen.

Je zult merken dat hier een sterk bemoedigende werking van uitgaat.

Deel je ervaringen op de volgende Muskietiers-cel.



STUDIEMATERIAAL 'DE VIERDE MUSKETIER'

DEEL 3: HET LEGEN VAN DE JUTEZAK

STUDIE 10 DE STELLING VAN JAKOB

Het verhaal opent met een terugblik op het allereerste karakterweekend van de 4e Musketier. Een loodzware editie. Het weergalozes van de tocht zat niet zozeer in het fysieke, niet in de lengte van 72 uur, en ook niet in de regen en de kou. Het zat in het verliezen van de controle. En daar houden mannen niet van. Wij willen het leven naar onze hand kunnen zetten. Wij willen controle.

Vraag 1: Hoe komt de ingebakken neiging van de man naar controle tot uiting in jouw leven?

Beloften, profetieën, dromen, directe openbaringen, goddelijke interventies, legers van engelen. Niets hielp. Jacob bleef maar grijpen. Hang naar controle is gevaarlijk. Het maakt je blind voor signalen van Gods zorg.

Vraag 2: Zijn jouw ogen geopend voor Gods dagelijkse zorg voor jou (en je gezin)? Of heb je veel goddelijke signalen gemist denk je?

'Als ik niet voor mezelf zorg, wie doet het dan wel?' Het is de stelling van Jacob. Waar die toe leidt? Vijf keer probeert Jacob het op zijn eigen manier te regelen. En vijf keer haalt hij zich de grootste mogelijke ellende op de hals.

Vraag 3: Kijk eens terug op de momenten waarop je in de problemen zat. In welke gevallen ontstonden de problemen omdat je 'het op je eigen manier had geregeld?'

'Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen.' Het is de plaats waar de controlfreak eindigt.

Vraag 4: Hoe werkt dat? Waarom is alleen te eindigen het gevaar voor iedere man?

'Het is belangrijk om te beseffen dat als wij een probleem hebben met de controle, wij een probleem hebben met God zelf.'

Vraag 5: Ben je het eens met deze uitspraak? Waarom wel/niet?

Kan een man stoppen met dat eindeloze rekenen? Dat kan, maar een ingreep door God is nodig: 'Er worstelde iemand met hem totdat de dag aanbrak'. Worstelen met God maakt je tot een ander mens. Ook Jacob kwam herboren uit de rivier, want God had hem een nieuwe naam gegeven.

Vraag 6: Heb jij al met God geworsteld?

De worsteling met God maakt Jacob de bedrieger tot Israël de strijder Gods. Jacob is veranderd. Hij durft risico's te nemen, hij begint gul te geven en de Heer wordt hem dierbaar.

Vraag 7: Ben jij een Jacob of ben jij een Israël?

Vraag 8: Hoe zou de weg naar meer vrijheid en onbevangenheid er voor jou uit kunnen zien?



STUDIEMATERIAAL 'DE VIERDE MUSKETIER'

wMijn persoonlijke les uit deze studie is: ...

THUISOPDRACHT: "SPEEL NIET OP SAFE"

Wat zijn dingen die jij eng vindt? Waarin vind jij het moeilijk om God te vertrouwen dat Hij je zal beschermen. Bijvoorbeeld, een vriendschapsband opbouwen met een andere man, een eerlijk gesprek voeren met je vrouw, geld geven, iets impulsiefs doen, gevaar opzoeken, een dag geen stille tijd doen en toch geloven dat God van je houdt.

Doe de komende week één ding dat je normaal vermijdt of ontwijkt, en ga dat nu gewoon doen. Dus geef toe aan iets dat voor jou gevaarlijk lijkt.

Deel je ervaringen met de mannen tijdens de volgende Musketeers-cel.



STUDIEMATERIAAL 'DE VIERDE MUSKETIER'

STUDIE 11 DE THEOLOGISCHE BETEKENIS VAN DE STRUISVOGEL

Spelen wordt in de bijbel vaak met de nodige voorzichtigheid benadert. Een zekere onthechting van de aardse genoegens klinkt hier en daar in teksten door. Wie het christendom daar echter toe wil beperken, komt van een koude kermis thuis. Voor al het serieuze en ernstige is God de God van de overvloed en vreugde. De hele schepping is één grote jubel: lééf, speel, geniet, ontdek, ontgin. De enorme variatie in vissen, vogels en dieren is een uiting van de oneindige levensvreugde van God. De aarde lacht in bloemen. Elke zonsopgang is weer een uitnodiging om het leven te vieren.

Vraag 1: Ken jij God vooral als de serieuze en ernstige God of als de God van de overvloed en vreugde? Hoe is dat zo gegroeid denk je?

Het hoofdstuk moedigt aan om dingen te doen omdat ze mooi zijn. Of omdat het feestelijk is. Of gewoon leuk. Onze levens zitten boordevol serieuze aangelegenheden, ingewikkelde (pastorale) problemen of existentiële vragen. Wij houden onszelf voor dat wij onze tijd nuttig moeten besteden. En nuttig betekent dan: op zo'n manier dat anderen er iets aan hebben. Dat is een te beperkte kijk op het leven. Van tijd tot tijd moet je ook gewoon genieten en even lekker spelen: 'Er is een tijd om te huilen en er is een tijd om te lachen. Er is een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen.'

Vraag 2: Ben jij in balans? Is er voldoende afwisseling tussen 'nuttig' en 'genieten'? Hoe zou je daarin kunnen groeien?

Met Jezus was er altijd wat te beleven. Hij durfde dingen te zeggen die anderen wel dachten maar nooit durfden te uiten. Hij kon ingewikkelde zaken op humoristische wijze verbluffend eenvoudig maken. Wij lezen de evangeliën vaak als een heel serieus boek met alleen maar ernstige gesprekken op leven en dood. De waarheid is dat de evangeliën barsten van de humor en levenslust van Jezus.

Vraag 3: Ben je het hiermee eens? Is jou de humor in de evangeliën wel eens opgevallen?

Je hebt de kracht van de lach nodig zodat je niet vastroest in oude patronen, oude gewoonten, oude leegte.

Vraag 4: Wanneer heb jij voor het laatst de kracht van de lach ervaren?

Mijn persoonlijke les uit deze studie is: ...

THUISOPDRACHT: "SPEEL"

Spreek eens af met je Musketers-cel en/of met vrienden en ga iets avontuurlijks, nieuws of leuks doen. Bijvoorbeeld indoor skydiven, bourgondisch tafelen, carten, samen een potje Football spelen of iets anders.

Geniet na van het 'spelen' tijdens je volgende Musketers-cel.



STUDIEMATERIAAL 'DE VIERDE MUSKETIER'

STUDIE 12 DE SLACHTING VAN OLAF DE OS

Met betrekking tot het omgaan met lust en verleidingen is er slecht nieuws en goed nieuws. Om met het slechte nieuws te beginnen: het is een illusie te denken dat eenmaal op deze aarde verleidingen helemaal passé zijn. Verleidingen horen bij het leven. Het goede nieuws is dat je wel degelijk een overwinnend leven kunt leiden en niet steeds hoeft te vallen voor verleidingen.

Vraag 1: Kun je voorbeelden van overwinningen op verleiding geven uit je eigen leven? Deel ze met elkaar.

In het leiden van en volharden in een overwinnend leven is het belangrijk dat je weet wat je wilt. Ben je bereid radicaal te zijn? Zolang je dat niet zeker weet ben je een makkelijke prooi voor verleidingen.

Vraag 2: Wil je zuiver leven? Wil je breken met zonde?

Jezus predikt radicaliteit: 'Wanneer je oog of je rechterhand (voor de meeste mensen hun belangrijkste hand) je tot zonde verleidt: weg ermee. Wees radicaal.'

Vraag 3: Ben je bereid om je radicaliteit uit te spreken? Naar God en vrienden? Als dat zo is, dan is het misschien goed om dat op dit moment meteen concreet te doen. Daar gaat kracht van uit.

Bij verleidingen is het belangrijk tijdig 'nee' te zeggen. Geef je grenzen aan wanneer je nog enigszins sterk in je schoenen staat. Als jij weet dat bepaalde mensen veel negatieve invloed op jou uitoefenen of jou alle besef van tijd, gezin en waardigheid ontnemen, zoek die mensen dan niet op. Mijd ze.

Vraag 4: Zijn er mensen die jij vermijd? Of zou moeten vermijden?

Omgekeerd is ook waar: omring je met mensen die je inspireren en scherp houden en helpen om zuiver te leven.

Vraag 5: Met wie heb jij je omringd? Of met wie zou jij je moeten omringen?

Je bent kwetsbaarder voor verleidingen wanneer je Hungry, Angry, Lonely of Tired bent. Wanneer je in de HALT-zone komt, zorg dan dat je extra veiligheid inbouwt.

Vraag 6: Hoe zou jij extra veiligheid in kunnen bouwen?

Open zijn over je lust of strijd naar een paar betrouwbare mensen, haalt de angel van de duisternis uit je zwakheid. Je vrouw of je vrienden kunnen voor je bidden en je na verloop van tijd vragen hoe het nu met je gaat op het gebied van seksualiteit.

Vraag 7: Heb jij een plaats waar je openheid van zaken geeft en dingen in het licht brengt? Als dat nog niet zo is, bij wie zou je dit dan kunnen gaan doen?

Mijn persoonlijke les uit deze studie is: ...



STUDIEMATERIAAL 'DE VIERDE MUSKETIER'

THUISOPDRACHT: "OEFEN JEZELF IN HET OFFENSIEF GEBED"

Maarten Luther zei, vrij vertaald: 'Je kunt niet voorkomen dat een vogel op je hoofd landt. Maar laat hem geen nestje bouwen.' Je kunt het 'landen van het vogeltje' gebruiken als een aanleiding om voor je relatie (ook de seksuele relatie) met je vrouw te bidden.

De redenatie daarbij is: 'Elke keer dat de duivel jou onderuit wil halen door een verleiding, dan gebruik je die verleiding als een trigger om extra zegen over je relatie met je vrouw te vragen. Zo werkt de verleiding van de duivel voor hem averechts. Hoe meer hij je verleidt, hoe meer je bidt vóór je vrouw en vóór jullie relatie en hoe beter die dus wordt. Dan zal hij vanzelf wel moedeloos worden en iets anders proberen.

Oefen jezelf heel specifiek in de periode tot aan de volgende Musketers-cel in 'het offensief gebed'. Bid iedere keer als je in de verleiding komt voor de relatie met je vrouw. (Mocht je nog geen relatie hebben, dan kun je met vooruitwerkende kracht bidden voor je toekomstige relatie. Je wilt jezelf rein bewaren voor de vrouw die je nog mag ontvangen).

Deel je bevindingen met de mannen tijdens de volgende Musketersmeeting.



STUDIEMATERIAAL 'DE VIERDE MUSKETIER'

STUDIE 13 PING

'Waar gaat de preek over zondag?' 'Over geven', was het antwoord. 'O, dan kom ik niet', luidde de reactie. Geld kan nogal heftige gevoelens losmaken. In verschillende gemeenten kun je zien hoe de leiding worstelt om het belangrijke thema 'geven' op een goede manier vorm te geven. Geven ligt gevoelig.

Vraag 1: Speel jij gemakkelijk open kaart over hoeveel je verdient en hoeveel je geeft? Hoe (on)gevoelig ligt het onderwerp 'geven' bij jou? Waarom is dat zo denk je?

Opvallend is hoe Jezus het geld noemt. Hij heeft het over de valse mammon. Jezus stelt geld voor als een persoonlijke macht: de mammon. Hij stelt geld hier voor als een god: mammon. En hij laat ons zien wat de ware natuur is van deze persoonlijke macht: slecht. Geld is niet neutraal. Mensen verwaarlozen hun kinderen en gooien hun integriteit te grabbel voor geld.

Vraag 2: Heb jij dingen gedaan voor (meer) geld waar je nu spijt van hebt?

Vraag 3: Wat is het allermooiste en allerbeste wat je ooit met geld hebt gedaan?

Het hoofdstuk vertelt het verhaal van een rijke, oude, ongelukkige man die raad vraagt aan een wijze rabbi. Zijn wijsheid luidt: 'Zodra er zilver in het spel komt hebben wij de neiging om alle andere mensen uit het oog te verliezen en alleen nog maar onszelf te zien.'

Vraag 4: Kun je (persoonlijke) voorbeelden geven uit de praktijk waaruit dit blijkt?

De les van de bijzondere gelijkenis die Jezus vertelt is deze: doe met de geldduivel wat deze niet verwacht. Geef hem weg. Omdat geven zo tegengesteld is aan de natuur van geld is het de meest effectieve manier om vrij te komen van de macht van de mammon.

Vraag 5: Is dit ook jouw ervaring? Hoe vrij ben jij van de macht van de mammon?

'God heeft jouw geld niet nodig. Jij hebt geven nodig.'

Vraag 6: Reageer eens op deze uitspraak?

Je kunt je leven zien als je eindbestemming. Alle welvaart en middelen die je verzamelt hou je voor jezelf. Je koopt luxe goederen en investeert in mogelijkheden voor grotere rijkdom. Uiteindelijk zit je bovenop een grote berg vol schatten, allemaal voor jezelf. Je kunt je leven ook zien als een verhuistocht. Al je kostbaarheden laad je in een grote verhuishuiswagen met bestemming hemel. Jij volgt in je personenauto, met alleen het hoognodige bij je. Wanneer jouw personenauto zijn bestemming bereikt zul je mogen ervaren wat jouw kostbaarheden voor zegen hebben mogen verspreiden.

Vraag 7: Hoe zie jij je leven? Als je eindbestemming of als een verhuistocht? Hoe leef jij je leven?

Vraag 8: Deel eens met elkaar hoe je het geven invulling geeft. Stimuleer en zegen elkaar met goede ideeën en leer van elkaar.



STUDIEMATERIAAL 'DE VIERDE MUSKETIER'

Mijn persoonlijke les uit deze studie is: ...

THUISOPDRACHT: "EVALUEER JE GEEFPATROON"

Vanwege de hoge snelheid van onze levens, kan het maanden duren voor we weer eens stil staan bij onze overvloed.

Plan in de periode tot aan de volgende Musketers-cel een avondje in om (samen met je vrouw) je geefpatroon te evalueren. Behandel je de valse mammon sluw genoeg? Zie je nieuwe mogelijkheden om tot grotere zegen voor minder bedeeden (en voor jezelf) te zijn?

Betrek de ideeën (uit vraag 8) van de mannen uit je Musketers-cel in je overwegingen.

Houd altijd in gedachten: God heeft jouw geld niet nodig. Jij hebt geven nodig.

Deel mogelijk nieuwe inzichten met je mede-Musketers tijdens de volgende meeting.



STUDIEMATERIAAL 'DE VIERDE MUSKETTIER'

STUDIE 14 VLUCHTEN NAAR DE ZON

Als het leven een film zou zijn, dan maakt verlies het tot een bevroren beeld. En terwijl de hele wereld doordendert, staat jouw leven stil. Zo werkt verlies altijd. Het breekt in.

Vraag 1: Welke verliezen heb jij geleden in je leven tot nu toe?

Vergelijken van verlies kan niet en leidt alleen maar tot ongezonde uitersten. In het ene uiterste kunnen mensen met een groter verlies gaan denken dat niemand ooit zo heeft geleden als zij, waardoor niemand hen ooit zal begrijpen of kan helpen (dit leidt tot zelfmedelijden). In het andere uiterste mogen mensen met een kleiner verlies opeens niet meer treuren, want zo erg is het toch niet?

Vraag 2: Ken jij mensen die onverhoopt in één van beide uitersten zijn terecht gekomen? Heb jij jezelf wel eens in één van beide uitersten teruggevonden?

Het gaat niet om de vraag welk verlies erger is. De cruciale vraag is: hoe reageer jij op belangrijke verliezen? We kunnen op twee manieren op verlies reageren. Door te rennen naar het westen of ons te keren tot het oosten. Je kunt vluchten voor het verlies of het eerlijk onder ogen komen. Je kunt de pijn ontkennen of doorleven.

'Wij mannen keren ons van nature niet zo snel naar het oosten. Wij houden niet zo van dat met die gevoelens onder ogen komen enzo.'

Vraag 3: Herken je dit bij jezelf? Hoe ben jij omgegaan met verlies?

Vraag 4: Bespreek de citaten van Manu Keirse met elkaar. Geeft dit nieuwe inzichten? Zie je het terug bij mannen in je omgeving of bij jezelf?

Wij komen ze regelmatig tegen. Mannen die zich schamen over hun gevoelens van verdriet en pijn. Schaamte die voortkomt uit een gevoel van 'het niet goed doen'. Want als je 'sterk bent' en 'je gevoelens onder controle hebt', dan 'doe je het goed.' Een 'evenwichtige man' blijft op ieder moment 'rationeel'.

Vraag 5: Heb jij last van schaamte in het uiten van je gevoelens van verdriet? Waar komt dat door?

Het voorbeeld wat Gordon MacDonald geeft maakt pijnlijk duidelijk dat blokkades in onze gevoelslevens vaker wel dan niet voortkomen uit een vaderwond.

Vraag 6: Welke invloed heeft jouw relatie met je vader op je emotionele ontwikkeling gehad?

In de maanden na het verlies, moet je op een gegeven moment een keuze gaan maken: hoe ga ik reageren? Het is de keuze tussen ontkennen of doorleven. Tussen de weg van het jongetje of de weg van de man.

Vraag 7: Op welke manieren heb jij geleden verliezen verwerkt? Heb je het doorleefd? Of ben je er voor gevluht (in werk, verhuizen, een relatie, films)?

Het verwerken van verlies is als het beklimmen van een berg. De weg voor je is steil, moeilijk en zwaar. Toch kun je gaandeweg merken dat het proces ook een verrijkend en louterend effect heeft.



STUDIEMATERIAAL 'DE VIERDE MUSKETIER'

Vraag 8: Op welke manieren kan een verwerkingsproces louterend werken? Is dat ook je eigen ervaring?

Mijn persoonlijke les uit deze studie is: ...

THUISOPDRACHT: "STILSTAAN BIJ VERLIES"

Dit hoofdstuk biedt een goede gelegenheid om stil te staan bij de verliezen die je hebt geleden. Probeer terug te kijken op de manier waarop je met verlies bent omgegaan. Neem de vragen nog eens rustig door.

Soms is het nodig om pijn (opnieuw) te doorleven. Alsnog de tocht naar het oosten te maken (als dat nodig is), door de dichte duisternis heen, maar wel naar de zon toe.

Misschien merk je dat je behoefte hebt aan gesprek. Zoek iemand op (je vrouw of vrienden).

Misschien merk je dat je nog weinig met verlies bent geconfronteerd of dat het een gezonde plek heeft in je leven. Zoek dan mannen op die je kunt ondersteunen in hun verdriet om verlies. Veel te vaak gebeurt het dat wij elkaar niet durven te bevragen op dit gebied, terwijl wij dat allemaal heel hard nodig hebben.

Deel je ervaringen met elkaar op de volgende Musketersmeeting.



STUDIEMATERIAAL 'DE VIERDE MUSKETIER'

STUDIE 15 IK VERGEEF JE, KLOOTZAK

De diepste verwondingen worden vaak toegebracht door mensen die ons ook het hardste kunnen raken. De Amerikaanse hulpverlener Neil Anderson zegt hierover: 'Van de honderden mensen die ik begeleid heb, zette vijftien procent vader of moeder bovenaan de lijst. Drie van de eerste vier namen zijn vaak naaste familieleden.'

Vraag 1: Uit welke hoeken heb jij klappen gehad in je leven? Kwamen die ook van dichtbij?

Het proces van vergeving gaat vaak gepaard met heftige gevoelens.

Vraag 2: Waarom zijn emoties van boosheid, frustratie en verontwaardiging over onrecht wat ons is aangedaan heel gezond?

Het verhaal van Jozef laat zien dat vergeven een (moeizaam) proces is. Jozef beproefde zijn broers en nam de tijd. Hij worstelde. En uiteindelijk vergaf hij.

Vraag 3: Zijn er mensen in je omgeving die jij nog moet vergeven? Om wat ze je kortere of langere tijd geleden hebben aangedaan?

Vergeven wil niet zeggen dat je doet alsof wat jou is aangedaan niet erg is. Het betekent ook niet dat je pijn meteen is verdwenen. Ook is vergeven geen synoniem van vergeten. Verder wil vergeven niet zeggen dat de relatie weer net zo zal zijn als eerst.

Vraag 4: Wat is vergeving wel?

Vraag 5: Waarom zegt Jezus heel bewust dat je 'zeventig maal zeven' keer moet vergeven?

Vraag 6: Zijn er nog pijnlijke scènes die voortdurend rondzingen in jouw denken? Wat ga je daarmee doen?

Alleen de weg van vergeving kan voorkomen dat de reis van jongen tot man wordt onderbroken en we blijven steken in verbittering. Alleen de weg van vergeving kan voorkomen dat onze levenslust, onze werklust, onze vriendschappen, ons huwelijk en zelfs ons begrip van God niet door kwetsuren getekend wordt.

Vraag 7: Deel met elkaar enkele 'verhalen van vergeving', situaties waarin je vergeving hebt geschonken. Hoe heeft dat uitgewerkt in je eigen leven?

Er is maar één reden waarom wij de weg van vergeving zouden kunnen gaan, zoals Jozef die ging. En die reden is dat Jezus die weg eerst is gegaan. Voor ons.

Vraag 8: Op welke manier is Jezus jouw kracht in processen van vergeving?

Mijn persoonlijke les uit deze studie is: ...



STUDIEMATERIAAL 'DE VIERDE MUSKETIER'

THUISOPDRACHT: "GA DE WEG VAN VERGEVING"

Ga nog eens terug naar met name de vragen 3 en 6. Probeer eens voor jezelf helder te krijgen hoe je stappen wilt gaan zetten op de weg van vergeving. Vergeving is een proces, maar het is goed om een moment te bepalen waarop je een punt wilt zetten.

Om een proces tot een afronding te brengen is het goed om vergeving hardop uit te spreken. Vaak werkt dat heel bevrijdend. Ook is het krachtig en genezend om dat in het bijzijn van anderen te doen. Bijvoorbeeld samen met broeders in de gemeente of goede vrienden. Zij kunnen meeleven, voor je bidden en zijn getuige van je besluit om te vergeven. Zij kunnen je vervolgens helpen om verder te gaan met je leven.

Deel in de volgende Musketersmeeting op welke manier je stappen hebt gezet op de weg van vergeving.



STUDIEMATERIAAL 'DE VIERDE MUSKETTIER'

STUDIE 16 HET LEGE EI

Een man vertelt over het moment waarop zijn ruitenwisser brak. Opeens was het allemaal niet zo duidelijk meer. Zijn blik raakte vertroebeld. 'Als dat Koninkrijk van God nu echt al is aangebroken hè, waarom is het dan zo lastig om dat te zien? Wat nu als het toch allemaal één grote grap blijkt?' Iedere man loopt het risico om vroeg of laat op een punt te komen dat het regent en de ruitenwisser het begeeft.

Vraag 1: Heeft jouw ruitenwisser het wel eens begeven? Ben jij op een punt geweest dat je het echt niet meer zag zitten? Waar ben je nu? Is je zicht helder?

Gevoelens van 'het even niet meer zien zitten' vormen belangrijke signalen. Signalen die ons er aan herinneren dat het leven voor het grootste gedeelte niet loopt zoals wij het hadden verwacht. En wat nog vele malen moeilijker is: hetzelfde lijkt soms voor God te gelden. God doet niet wat ik had verwacht.

Vraag 2: Hoe reageer jij als het leven niet loopt zoals jij het had verwacht? En als God niet doet wat je had verwacht?

Ook de Emmaüsgangers constateren dat het anders loopt dan zij hadden verwacht. Jezus zou de Romeinen het land uit jagen. Maar Jezus is dood en de Romeinen zijn er nog. Ze zijn teleurgesteld, een natuurlijke reactie op niet uitgekomen verwachtingen.

Vraag 3: Waarom is teleurstelling zo gevaarlijk? Wat doet teleurstelling met ons?

Het grootste gevaar van teleurstelling is dat onze ogen vertroebeld raken en Jezus een Vreemdeling wordt. Gelukkig kent Jezus ons door en door. Hij komt achter ons aan.

Vraag 4: Wat was het probleem van de twee? Hoe geneest Jezus de twee Emmaüsgangers?

Iemand vertelt: 'Het kruis is zó lomp. Ik zat bij iemand te eten en daar hing een kruis. Dan kan ik niet meer eten. Het kruis is zo lomp. Het idee dat het kruis ook door mij is, voelt zo moeilijk. Het kruis is zo moeilijk dat het onrechtvaardig voelt. Genade is zo onbegrijpelijk. Het is zo groot. Je blijft het idee houden dat er iets achter moet zitten. Je blijft het idee houden dat je uiteindelijk toch iets moet doen.'

Vraag 5: Op welke manier heeft het kruis en lijden een plaats in Gods plan?

Vraag 6: Waarom is het zo wezenlijk om 'vrijdagmiddag' (het kruis en het lijden in deze wereld) te zien vanuit de ogen van 'zondagmorgen' (de opstanding, het nieuwe leven)?

De kleine Philip had het begrepen. Hansie heeft het begrepen. De twee Emmaüsgangers inmiddels ook. Onmiddellijk na de ontmoeting met Jezus gaan ze terug naar Jeruzalem. Met alle risico's van dien. Ze léven weer. Ze gáán weer. Om deel uit te maken van een geweldig missionair avontuur.



STUDIEMATERIAAL 'DE VIERDE MUSKETIER'

Vraag 7: Breng eens onder woorden 'waar je nu bent'. Is jouw hart op dit moment ontvankelijk voor de genezende aanraking van de Vreemdeling? Blijf je hoop koesteren? Sta je God de Vader toe om je hart te vormen en je de man te maken die Hij wil dat je bent?

Het raakt ons als wij beseffen wat de bijbel beweert over de kracht waardoor Jezus Christus is opgewekt uit de dood. Die Geestkracht is door het geloof in ons. Nu.

Vraag 8: Wat verlang je dat die Geestkracht in jouw leven zal uitwerken?

Mijn persoonlijke les uit deze studie is: ...

THUISOPDRACHT: "DE HOOP DIE IK KOESTER"

Het geloof in de opstanding van Jezus is het fundament voor onze hoop. En hoop ziet een alternatieve realiteit en geeft energie. Welke hoop koester jij? Probeer je ideaalplaatje voor je huwelijk, je kinderen, je gemeente, bepaalde doelgroepen die God op je hart legt of andere zaken zo krachtig en zo beeldend mogelijk te omschrijven.

Durf jij hier voor te gaan?

Deel je ervaringen op de volgende Musketers-cel.



STUDIEMATERIAAL 'DE VIERDE MUSKETIER'

STUDIE 17 WINNEN ALS DE DUITSERS

Sir Leonard Woolf eindigde gedesillusioneerd en moest tot zijn schande concluderen dat hij zich een leven lang had afgetobd met volslagen zinloos werk. Alexander de Grote vergat verder te kijken dan zijn dood en zijn erfenis was rampzalig.

Vraag 1: Aan welke herinnering bouw jij? Wat ben jij van plan na te laten aan je geliefden, aan de gemeenschap waar je deel van uitmaakt, aan de wereld?

Van honderd levens in de bijbel kunnen we het begin en het einde bestuderen. Ongeveer driekwart van hen eindigt niet goed en laat de kans liggen om de volgende generatie in het juiste spoor te lanceren. We zagen dat Gideon en Salomo een fantastische eerste helft speelden, maar de een kreeg sterallures en de ander vergat de spelregels.

Vraag 2: Welke les kunnen we leren uit de levens van Gideon en Salomo? Hoe kun je dat toepassen en concreet maken in je eigen leven?

Vraag 3: De zoons van Gideon en Salomo waren het spoor bijster. Hoe vul jij je vaderschap in? Hoe hangen jouw keuzes vandaag samen met hun toekomst?

'Zodra wij denken dat wie wij worden en wat wij hebben het resultaat is van onze persoonlijke inspanningen, begint het te draaien om persoonlijk succes. Zodra wij erkennen dat alles wie wij zijn en wat wij hebben eigendom is van de Heer, beginnen we met geven aan anderen.'

Vraag 4: Herken je deze dynamiek? Kun je persoonlijke voorbeelden geven waaruit dit blijkt?

'Ieder mens krijgt straks ruim de gelegenheid om aan de Heer uit te leggen wat hij met zijn leven heeft gedaan en waarom hij heeft geleefd zoals hij heeft geleefd.'

Vraag 5: Wat vind je van deze waarheid? Wat roept het bij je op?

Een musketier vertelt: 'De keuzes die ik altijd gemaakt had, waren over het algemeen niet van eeuwigheidswaarde. Die draaiden meer om de vraag hoe ik zo snel mogelijk een groot huis en allerlei moois om me heen kon verzamelen. Ik ben dankbaar dat God me liet zien dat de keuzes die ik maakte slechts tot de dood gingen en geen centimeter verder.'

Vraag 6: Vanuit welk perspectief maak jij je keuzes? Hoe werken jouw keuzes uit in de levens van anderen?

Waarom voelen veel mensen – zelfs de meest succesvolle – zich vaak ellendig, verveeld, onvervuld? Omdat ze zich storten op 'persoonlijk succes' en niet op 'betekenis voor anderen'. En dat werkt niet. Dat kost je je leven. Op een bepaalde manier is dat een dynamiek die God in de kosmos heeft gelegd.

Vraag 7: Ben je het eens met deze uitspraak? Waarom wel/niet?

Geven doet voortleven in de volgende generatie. Er zijn talloze manieren om te geven. Het hoofdstuk bespreekt bemoediging, materiële en financiële middelen, inzicht en het wijzen van de weg tot God.



STUDIEMATERIAAL 'DE VIERDE MUSKETIER'

Vraag 8: Welke manieren van geven passen het beste bij jou? Welke andere manieren van investeren in de volgende generatie zijn mogelijk?

Norman, Ewald en Henley zijn goed op weg. Elk van deze drie verliet het pad van de jongen en koos de weg van de man. Tijdens hun leeftocht verloren ze hun hang naar persoonlijk succes door de scheur in die jutezak. Betekenis voor anderen werd de focus van hun missie.

Vraag 9: Tors jij nog ballast mee in je jutezak? Zijn er dingen die jou ervan weerhouden om van grote betekenis te zijn voor de volgende generatie?

Mijn persoonlijke les uit deze studie is: ...

THUISOPDRACHT: "HOE IK WIL DAT MENSEN MIJ HERINNEREN"

Stel je eigen begrafenis voor en schrijf op hoe jij zou willen dat je vrouw, je kinderen, je vrienden en je gemeenteleden jou herinneren.

Wat betekent dat voor je keuzes en agenda nu?

Deel je bevindingen met de mannen tijdens de volgende Musketers-cel.



WWW.DE4EMUSKETIER.NL

Studiemateriaal behorend bij het boek "de vierde Muskietier, leven in dienst van de Koning"

